

Maartje Gussinklo (34) uit Eibergen had nooit gedacht dat ze ooit mede-eigenaar zou worden van een pluimveebedrijf. Een bijzondere boerin die nog nooit op een trekker heeft gezeten. Ze is druk in de weer met PR bedrijven voor pluimveehouderij en eieren en ze heeft weinig op met wat ze 'azijnzeikers' noemt. Dan steekt ze liever tijd in de 80 procent van de bevolking die wél met een open en positieve blik naar de pluimveehouderij wil kijken.

Eieren: gezond, eerlijk en heerlijk

Tussen de 4.000 en 5.000 belangstellenden kwamen Tweede Paasdag kijken op het pluimveebedrijf van Maartje en Bart Gussinklo. Geregeld zetten ze de staldeuren open om iedereen kennis te laten maken met hun bedrijf en hun 78.000 kippen. "Vroeger zeiden boeren 'Ik hou de boel dicht en vertel lekker niks'. Toen kwamen Wakker Dier, de Partij voor de Dieren en nog meer van die groeperingen die een vertekend beeld gaven en geven van de pluimveehouderij. Daarmee hebben we veel goodwill verloren. Door zelf het contact met de burger te zoeken, ons eigen verhaal te vertellen en te laten zien hoe het werkelijk is, krijgen we als reactie 'O, zit dat zo'. Bijna iedereen gaat met een positief beeld naar huis."

Je hoort toch nog veel kritiek op de pluimveehouderij?

"Je hebt 20% bezoekers die alles heel mooi vinden, 60% die positief zijn en 20% die het alleen maar lelijk en zielig vinden. We richten ons op de 80% die positief is of kan worden en niet op de overige 20%. Dat is verspilde en negatieve energie waarvoor je niets terugkrijgt. Daar zitten de azijnzeikers tussen, die alles zielig vinden en het hebben over voedselverspilling. Bart voelt zich nog vaak gekwetst, als ze wat negatiefs zeggen, terwijl hij goed met de dieren omgaat. Ik ben er klaar mee. Zo'n club als Wakker Dier wil niet eens komen kijken, want dan zouden ze wel eens op andere gedachten kunnen komen en hun bestaansrecht verliezen. Dan denk ik: laat gaan."

Wie is Maartje Gussinklo-Luttikholt eigenlijk?

"Als meisje wilde ik nooit met een boer trouwen en zeker niet op een boerderij wonen. Ik wilde helemaal niet trouwen, ik

wilde geen kinderen en ik wilde geen rijbewijs. Zie wat er gebeurd is. Ik heb het nu allemaal. Eigenlijk is mijn leven mislukt, maar ik ben helemaal gelukkig."

Ik kom uit Groenlo en niet van de boerderij. Had ik ook niks mee. Ik voel me nog steeds geen echte boerin, meer ondernemer. Een boer zorgt voor de dieren. Dat doet Bart, ik niet. In die zin ben ik geen boerin, maar ik voel me wel heel erg betrokken bij de pluimveehouderij. Ik doe andere onderdelen van het bedrijf, zoals de administratie – daar heeft Bart een bloedhekel aan – de huisverkoop, het personeel en het wegbrengen van eieren naar de supermarkt. Vroeger was ik de vrouw áchter Bart, toen ernáást en nu zitten we samen op de bok."

Wat zijn je sterkste eigenschappen?

"Ik ben enthousiast, heb veel energie en ben communicatief sterk. Sociaal kan ik me goed inleven in andere mensen. Ik kan veel dingen tegelijk aanpakken."

En je zwakste?

"Dat ik te veel dingen tegelijk aanpak. Ik neem geregeld te veel hooi op de vork. Soms ben ik wel eens kribbig. Ik denk ook te veel in hokjes. Bart is veel creatiever en wil meteen aan de slag. Dan trap ik op de rem. Hij heeft honderden ideeën." (Met Pasen bouwde de pluimveehouder een 'eiberg' van bijna 40.000 eieren om aandacht te vragen voor Alpe d'HuZes, waar hij aan meedoet, red.)

Wat heb je met het platteland?

"Ik vind het heerlijk hier, maar ik zoek graag de reuring van de stad of het dorp. Ik houd van gezelligheid, mensen om

Tekst: Hans Siemes

Foto's: Ingrid Zieverink