

Vrouwelijke pluimveehouders gaan het Nederlandse ei promoten. Wat een goed initiatief!

## Eieren met girlpower

Conny Hop-Schiere



**E**ERST wil ik iedereen bedanken die me heeft geholpen met ons sokkenprobleem. In het bijzonder mevrouw Giessen voor de schitterende gebreide sokken inclusief een bolletje extra wol om te stoppen, DeLaval voor de zes paar werksokken, mevrouw Brouwer voor onverslijtbare sokken van tapijtgaren, Yvonne Verhost die dezelfde tip had als Aggie Boer, en dan heb ik nog niet eens alle tips genoemd die ik via de sociale media ontving. Mijn dank is groot.

Was het maar zo simpel dat als iets kapotgaat, ik het altijd met een stopnaald en extra garen op één avond kon maken. Helaas is dat niet altijd zo. Hier maak ik even een bruggetje. Neem nou het Nederlandse ei. Ik kom op dit onderwerp doordat ik onlangs kennismakte met een aantal vrouwelijke pluimveehouders, die zich hebben verenigd in [www.mmmEggies.nl](http://www.mmmEggies.nl). Hun passie is het Nederlandse ei en hun motto is: *eipromotie met girlpower*.

Die promotie is hard nodig, want hoewel het batterijei in Nederland niet meer geproduceerd mag worden, komen eieren voor de voedselindustrie massaal uit landen met minder of geen normen voor het welzijn van de kip. Alles is in het belang van de knip, omzet en winst staan voorop.

Recentelijk heeft de Europese Unie besloten dat de import van eieren van een grote Oekraïense kooi-eierengigant is toegestaan. Dat deze eieren ver onder de kostprijs van een Nederlands ei zitten, is evident. En ook dat in Oekraïne minimaal toezicht is op de handhaving van EU-regels ten aanzien van productie van eieren. Intussen krijgen pluimveehouders in Nederland de duim-schroeven aangedraaid als het gaat om wet- en regelgeving, voornamelijk aangezet door dierenwelzijnsorganisaties als Wakker Dier en Partij voor de Dieren. Die zijn wat mij betreft inmiddels bewezen contraproductief op dit punt; de productie wordt nu verplaatst naar een deel van de wereld waar soms een mensenleven zelfs maar weinig lijkt voor te stellen.

Ik vind dat iedereen er trots op kan zijn dat de hele wereld naar Nederland komt om kennis te halen over diervriendelijke productie van voedsel. Maar over handel kan Nederland die andere landen helemaal niets leren. Niet over de balans tussen import en export en niet over de afwegingen tussen dierenwelzijn en winstoptimalisatie. Terwijl er naar mijn weten maar één groep in de wereld is die in alle eerlijkheid echt alles aan het welzijn van de kip doet: de Nederlandse pluimveebedrijven.

Ik weet dat ik voor eigen parochie preek, met voornamelijk agrarisch ondernemers als lezers. Maar toch, ga eens kijken op zo'n bedrijf en neem vrienden, familie en lokale politiek mee. Ga naar een bedrijf van een van de *mmmEggies* en koop een Nederlands ei. Dat deed ik ook, en ik ga er nu fijn pannenkoeken mee bakken.